

# Kerkgeschiedenis in de Regio Zeevang

Evenals bij de serie "650 jaar christendom in Edam", willen wij terugblikken en proberen te achterhalen hoe het onze gelovige voorouders is vergaan in de naburige dorpen om zo de interesse voor het religieuze verleden te wekken. (deel 11)



## De Katholieke Parochie van Oosthuizen

De katholieke kerk in Oosthuizen is te vinden in een particuliere woning in de Raadhuisstraat nr.3. De kerk is gewijd is aan de heilige Franciscus van Assisië. Samen met de katholieken in De Rijk, Schermerhorn en

de Westbeemster vormen zij een parochiegemeenschap. Deze parochie zat al jaren zonder priester, maar kortgeleden is Frank Domen als pastoor van deze geloofsgemeenschappen aangesteld. In de tijd zonder een vaste pastoor werden de eucharistievieringen geleid door enkele priesters die met emeritaat waren gegaan.

De R.K. kerk in Oosthuizen was tot de jaren vijftig van de vorige eeuw een dokterswoning en is toen door de R.K. parochie van Purmerend aangekocht en ingericht tot kerk.

## Fraaie ramen

In 1997 zijn daar zeer fraaie ramen in aangebracht naar een ontwerp van de dorpsbewoonster Joke Hoedjes. Hierbij zijn de vier evangelisten in Oudtestamentische symboolgestalten uitgebeeld, t.w.

als een adelaar, een stier, een leeuw en een mens. In de kerk hangen ook twee door Joke Hoedjes gemaakte kleurrijke wandkleden, die het Laatste Avondmaal en Wonderbare Broodvermenigvuldiging voorstellen.



## Vele vrijwilligers

De kleine maar actieve parochie beschikt over vele vrijwilligers die de katholieke kerk daar levend houden. Elke eerste zondag van de maand is er een kinderkerk en een werkgroep verzorgt het huisbezoek aan bejaarden, zieken en eenzame mensen en de projecten in ontwikkelingslanden kunnen rekenen op steun uit Oosthuizen. Als vanzelfsprekend wordt de kerk schoongehouden door een groep van kerkwerksters. De eucharistievieringen op zondagen worden afgewisseld met woord- en communiediensten

In deze kleine R.K. enclave deden 7 kinderen hun Eerste Communie en 8 kinderen ontvingen het Sacrament van het Heilig Vormsel.. Dat is moedgevend.

*Gerrit Conijn en Jaap Molenaar*